
Liturgie 03-09-2017 Startzondag



Zingen Hemelhoog 399 Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
't Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Zingen Hemelhoog 38 ik hef mijn ogen

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Zingen Hemelhoog 110 Dit is mijn hand en dat mijn voet.

Dit is m'n hand en dat m'n voet
'k Heb ze allebei nodig
Waar moet ik heen als héén het niet doet
Niets is er overbodig
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen

Hand voet knie oog oor neus keel
Alles is nodig niets teveel
Alles is nodig niets teveel

M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet
Ik heb jou niet nodig
Stel je es voor dan ging het niet goed
Niets is er overbodig
Want al kan ik met m'n handen ballen
Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen

Hand voet knie oog oor neus haar
Alles is nodig voor elkaar
Alles is nodig voor elkaar

Ik ben de hand en jij de voet
Wij zijn allebei nodig
wat ik niet kan, kan jij juist goed
Niemand is overbodig
Jij bent gemaakt om mee te spelen
Te lachen en te huilen en alles mee te delen

Niemand is minder, niemand is meer
Ieder is nodig bij de Heer
Ieder is nodig bij de Heer

Matthijs Vlaardingerbroek

Tweede blok

Afhankelijk van hoe laat het is, en hoe de Geest waait: één of meer van de volgende liederen

Zingen Hemelhoog 13 U bent mijn anker

U bent mijn anker
mijn licht en mijn bevrijder.
U bent mijn vesting
dus vrees ik geen kwaad.

Want al keert de vijand zich tegen mij
in uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn.
Als ik roep dan bent U nabij.
U tilt mij hoog op een rots
ik zing en juich voor u

Een ding wil ik vragen, Heer,
met heel mijn hart,
dat ik in uw huis mag zijn ,
iedere dag,
en rustend aan uw Vaderhand
uw liefde bewonderen mag.

Leer mij uw weg, Heer
en effen al mijn paden.
Laat mij niet los Heer,
mijn hoop is op U.
'k Wil uw goedheid zien op mijn levenspad
en uw leiding zoeken bij elke stap.
Als mijn hart zegt: 'ga naar Hem toe ',
dan wacht ik op U
bij alles wat ik doe.

Een ding wil ik vragen, Heer,
met heel mijn hart,
dat ik in uw huis mag zijn ,
iedere dag,
en rustend aan uw Vaderhand
uw liefde bewonderen mag.

Zingen Hemelhoog 479 Heer u bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

Zingen Hemelhoog 350 Jezus, hoop van de volken

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop
die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden
van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus de hoop,
levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof.