

---

## *Liturgie 28-05-2017*

---

### **Welkom**

#### **Zingen: Ps. 108:1 en 2 Mijn hart is, Heer, in U gerust**

1. Mijn hart is, Heer, in U gerust.  
Uw lof te zingen is mijn lust.  
Maakt, harp en luit, den Heere groot.  
Mijn lied begroet het morgenrood.  
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe  
onder de volken en ik doe  
in ieder land mijn psalm weerklinken,  
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.
  
- 2 Ja, hoger dan het hemels blauw  
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.  
Verhef U, dat uw aangezicht  
de hemel met zijn glans verlicht.  
Op aarde blink' uw heerlijkheid.  
Gord uw geliefden tot de strijd.  
Ten zege zij uw hand geheven,

### **Stil gebed**

#### **Votum en groet**

#### **Zingen Hemelhoog 617 Tienduizend redenen**

De zon komt op, maakt de morgen  
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

-Refrein-

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

-Refrein-

En op die dag, als mijn kracht

vermindert, mijn adem stekt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.

## **Zingen Hemelhoog 622 Wie is God behalve onze Heer?**

Wie is God behalve onze Heer?

En wie is een Rots behalve onze God?

Een Schuilplaats en een Schild,

een Burcht en een Bevrijder is Hij,

voor wie vertrouwen op Hem.

Wie is God behalve onze Heer?  
En wie is een Rots behalve onze God?  
Hij sterkt mij in de strijd  
en doet mij overwinnen keer op keer,  
ik geef voor eeuwig Hem de eer.

## **Gebed**

### **Zingen Ik zit op het puntje van m'n stoel**

Ik zit op het puntje van m'n stoel  
Het is zo spannend en ik ga op m'n tenen staan  
Ik ben verlangend naar die ene grote dag  
Dat ik Hem ontmoeten mag  
O o o het is zo spannend

Een hele nieuwe hemel  
Een hele nieuwe tijd  
Een hele nieuwe aarde  
Vol gerechtigheid

En dat is  
Vrede voor de mensen een wereld zonder grenzen  
Voor iedereen te eten en niemand wordt vergeten  
Vlaggen in de boom  
Shalom shalom

Ik zit op het puntje van m'n stoel in 't rond te speuren  
En ik ga op m'n tenen staan het gaat gebeuren  
Dat de wereld nieuw zal zijn  
zonder ziekte zonder pijn  
O o o het gaat gebeuren

Een hele nieuwe hemel een hele nieuwe tijd  
Een hele nieuwe aarde vol gerechtigheid

Ik zit op het puntje van m'n stoel  
Het is zo spannend en ik ga op m'n tenen staan  
Ik ben verlangend naar die ene grote dag  
Dat ik Hem ontmoeten mag  
O o o het is zo spannend

**Zingen: Ps. 103:1 Zegen mijn ziel de grote naam des Heren**

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren,  
laat al wat binnen in mij is Hem eren,  
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,  
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,  
die u geneest, die uit het graf uw leven  
verlost en kroont met goedertierenheid.

**Leefregel: Rom. 13:8-10 NBV**

<sup>8</sup>Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.<sup>9</sup>Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'<sup>10</sup>De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

**Zingen: Ps. 103:3 Hij is een God van liefde en genade**

3 Hij is een God van liefde en genade,  
barmhartigheid en goedheid zijn de daden  
van Hem die niet voor altijd met ons twist,  
die ons niet doet naar alles wat wij deden,  
ons niet naar onze ongerechtigheden  
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.

## Gesprekje met de kinderen

### Bijbellezing: Psalm 103

Van David.

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

<sup>2</sup>Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

<sup>3</sup>Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,

<sup>4</sup>hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde,

<sup>5</sup>hij overlaadt u met schoonheid en geluk,

uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

<sup>6</sup>De HEER doet wat rechtvaardig is,

hij verschaft recht aan de verdrukten.

<sup>7</sup>Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,

aan het volk van Israël zijn grootse daden.

<sup>8</sup>Liefdevol en genadig is de HEER,

Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

<sup>9</sup>Niet eindeloos blijft hij twisten,

niet eeuwig duurt zijn toorn.

<sup>10</sup>Hij straft ons niet naar onze zonden,

hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

<sup>11</sup>Zoals de hoge hemel de aarde overspant,

zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

<sup>12</sup>Zo ver als het oosten is van het westen,

zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

<sup>13</sup>Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,

zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

<sup>14</sup>Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,

hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

<sup>15</sup>De mens – zijn dagen zijn als het gras,

hij is als een bloem die bloeit op het veld

<sup>16</sup>en verdwijnt zodra de wind hem verzenigt;

de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

<sup>17</sup>Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen

<sup>18</sup>van wie zich houdt aan zijn verboden naar zijn geboden leeft.

<sup>19</sup>De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,

als koning heerst hij over alles.

<sup>20</sup>Prijs de HEER, u die zijn boden bent,

sterke helden die doen wat hij zegt,

gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

<sup>21</sup>Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren

die doen wat hem behaagt.

<sup>22</sup>Prijs de HEER, al zijn schepselen,

prijs hem, overal in zijn rijk.

Prijs de HEER, mijn ziel.

### **Zingen Ps. 103:5 Zoals een vader liefdevol zijn armen**

Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen

God onze Vader, want wij zijn van Hem.

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,

slechts leven op de adem van zijn stem.

### **Verkondiging: een kroon van genade**

### **Zingen: Gez. 444:1 t/m 3 Grote God wij loven U**

- 1 Grote God, wij loven U,  
Heer, o sterkste aller sterken!  
Heel de wereld buigt voor U  
en bewondert Uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid.

- 2 Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,  
looft uw liefd' en zingt ervan.  
Alle eng'len, die U dienen,  
roepen U nooit lovensmoe:  
Heilig, heilig, heilig toe!
- 3 Heer, ontferm U over ons,  
open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan  
laat ons niet verloren gaan.

### **Dankgebed en voorbede**

### **Collecte**

### **Zingen Hemelhoog 350 Jezus hoop voor de volken**

Jezus, hoop van de volken,  
Jezus, trooster in elk verdriet;  
U bent de bron van hoop  
die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,  
Jezus, waarheid die overwint;  
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,  
U brak de banden  
van de dood.

U bent de hoop  
in ons bestaan.  
U bent de rots  
waarop wij staan.  
U bent het licht  
waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood,  
droeg onze pijn.  
Nu mogen wij  
dicht bij U zijn.  
Jezus de hoop,  
levend in ieder die gelooft.  
Heer, ik geloof...

**Zegen**