

NGK Veenendaal en de hereniging van NGK en GKv

Als NGK Veenendaal hebben wij te maken met de landelijke beweging tot samenvoeging van NGK en GKv. Op 11 november 2017 was er een landelijke bijeenkomst van NGK en GKv om 'concrete stappen te zetten naar hereniging kerkelijke eenheid tussen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken in landelijk verband'. Er komt een regiegroep die in het land aan het werk gaat om dit proces te stimuleren en te begeleiden.

Als plaatselijke kerk hebben we ook te maken met deze samenwerking. Als kerkenraad hebben we op 21 november gesproken over hereniging en samenwerking. Onze lijn is de volgende.

1. Het is goed als twee landelijk opererende kerkgenootschappen toenadering zoeken. Zeker als het kerkgenootschappen zijn die in het verleden met een breuk uit elkaar zijn gegaan. Wij horen dat het op verschillende plekken in het land als heilzaam wordt ervaren dat er landelijk toenadering is. De bijeenkomst van 11 november liet dat ook zien. Ook in onze eigen gemeente zijn er gemeenteleden die in 1967 met verdriet uit de GKv zijn gestapt.
2. Onze eigen gemeente heeft geen geschiedenis van scheuring. Wij zijn niet ontstaan als afscheiding van GKv Veenendaal maar als nieuwe vestiging vanuit NGK Ede. Weinig gemeenteleden hebben de breuk zelf ervaren.
3. Een kenmerk van onze gemeente is wel dat veel gemeenteleden een andere kerk hebben verlaten om zich bij onze gemeente aan te sluiten. Zo'n overstap doet verdriet. Als gemeente willen we de pijn aan beide kanten zo klein mogelijk houden. We willen ruimhartig staan in samenwerking met andere kerken.
4. Zou het een goede zaak zijn als in NGK en GKv in Veenendaal organisatorisch zouden *samengaan* tot één grote gemeente? Wij denken van niet. Wij zien dat een gemeente functioneert als leden elkaar kennen, naar elkaar kunnen omzien en daaruit kracht ontlenen om actief te zijn buiten de kerk. Wij denken dat een plotseling grote gemeente met veel meer dan 1000 leden veel extra inspanningen vergt om de gemeenschap realiteit te laten zijn - maar niet automatisch leidt tot extra werfkracht bij hen die niet geloven. Er is geen behoefte aan dergelijke grootschaligheid.
5. Wij geloven als in NGK Veenendaal wel in *samenwerking* met andere kerkelijke gemeenten om zo met elkaar de presentatie van de kerk en Christus in het publieke leven groter te laten zijn.
 - a. We spreken uit dat we als kerkenraad er in principe achter staan om, waar mogelijk en waar het de naam van Christus dienen kan, interkerkelijk samen te werken. Te denken valt aan de vespers in de lijdentijd, kanselruil, morgengebeden, Alpha, Leerhuis, Veense alledagkerk en Kingdom Come als jaarlijkse interkerkelijke avond.
 - b. Ook zijn gemeenteleden actief in plaatselijke christelijke en niet-christelijke organisaties waarin mensen vanuit meerdere kerkelijke gemeenten samen werken (Voedselbank, Stadsakkers, Present, Netwerk voor Jou et cetera). Dergelijke activiteiten worden de laatste jaren alleen nog boven-kerkelijk opgestart en maken het vaak ook mogelijk voor niet-christenen om mee actief te zijn (waardoor deze activiteiten ook missionair worden).
6. Wij geloven daarbij in de veelkleurigheid van Gods kerk in Veenendaal. We zullen niet á la minute extra inspanning gaan plegen om samenwerking met alleen de GKv op te pakken. Wij werken in de vespers en in het leerhuis samen met GKv en de christelijk gereformeerde Bethelkerk. In de Kingdom Come avond met meer en andere kerken. Op basis van herkenning en verlangen zullen deze bestaande samenwerkingen verder groeien.
7. Landelijk zal een gesprek ontstaan over de principiële en praktische consequenties van een pad naar hereniging. Wij zien als NGK Veenendaal geen principiële bezwaren. Als ons op vergaderingen van de NGK (landelijk of in de regio) wordt gevraagd om steun te verlenen aan de landelijke samenvoeging, staan we daar positief tegenover.