

Bij het kerkenraadsweekend van 29-30 september

De kern van de visie van onze gemeente hebben we in 2016 zo verwoord: Als leerlingen van Jezus met elkaar op weg om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde. We zijn aan de slag gegaan met drie bouwstenen: (1) met en voor elkaar, wat gaat over elkaar bemoedigen en opbouwen, (2) leren en oefenen om als leerlingen van Jezus meer op hem te gaan lijken en vrucht dragen en (3) zichtbaar zijn tot zegen voor de wereld om ons heen die God nog niet kent.

Vorig seizoen zijn we al veel met bouwsteen 1 bezig geweest: inzet van meer pastorale medewerkers, andere middagdiensten en een nieuwe impuls aan het kringenwerk met @home. Deze visie helpt om onze gemeente verder te brengen. Dat is sowieso nodig, want onze gemeente groeit: regelmatig worden nieuwe gemeenteleden aan u voorgesteld.

De kerkenraad is als groep ook aan de slag gegaan met de visie. Wij volgen deze maanden een training discipelschap onder leiding van Remmelt Meijer – ook om te kijken wat dat kan betekenen voor de gemeente. Dat sluit aan bij bouwsteen 2.

Op 29 en 30 september waren we als kerkenraad in Rhenen bij elkaar voor het jaarlijkse bezinningsweekend. We hebben stilgestaan bij het thema ‘met en voor elkaar’ uit onze visie. Hoe kan een cultuur van discipelschap de kerk vormen? Wat brengt dat als het gaat om samen gemeente zijn?

We hebben dat gekoppeld aan concrete vragen die dit jaar op onze agenda staan. Hoe richten wij de eredienst in? En: wat als we uit de aula van het Ichthus groeien? We hebben ons daar op het kerkenraadsweekend op bezonnen, ook kijkend naar wat de bijbel laat zien over de eerste gemeenten. Wij hebben ons op het weekend laten inspireren door het beeld van de kerk als levend organisme – wat heel wat anders is dan een kerk binnen vier muren. Natuurlijk is de kerk zichtbaar in de zondagse eredienst, maar ook in andere bijeenkomsten op zondag en door de week. Wat als gemeenteleden op zondagmorgen hun huis openstellen voor mensen uit hun straat? Wat als we, samen met andere organisaties, een plek zouden hebben in het centrum van Veenendaal waar alle dagen van de week mensen welkom zijn?

Ook voor de zondagse eredienst merken dat we dat het waardevol is om na te denken over meer variatie. We combineren nu al verschillende stijlen omdat we willen aansluiten bij de tijd waarin we nu leven. Maar het is best een kunst om alle verlangens voor de eredienst zijn in één zondagse ochtenddienst bij elkaar te brengen. Sommige gemeenteleden willen nog meer verrassing in de dienst – anderen zoeken juist rust en geborgenheid. We willen dat voor ieder God realiteit wordt in de dienst – en met méér mensen en meer gaven is dat best een uitdaging. Misschien moeten diensten van de ene op de andere week nog meer gaan variëren. Of gaan we op zondag in meer groepen uiteen. Of zelfs op meer plaatsen.

Kortom. Als kerkenraad hebben we gemerkt dat discipelschap betekenis heeft voor ieder mens persoonlijk - maar ook voor de manier waarop we de komende periode gemeente willen zijn. Er gaan werkgroepen aan de slag rond liturgie en huisvesting. Wat we de komende periode zullen besluiten weten we dus ook nog niet. Maar onze visie zal ook hierin betekenis krijgen. De Geest blijft ons verrassen.

Jan Peter van den Toren